



MYSTERIET PÅ MUSEET

(Författare: Tuutikki Tolonen)



I Upphovsrättsskolans museum hade en utställning om gamla filmer öppnats. Annis och Kaspers klass var inbjudna till en föreställning på museet. Men när de kom till museet, stod det en polisbil parkerad framför det. Vad hade hänt? Klassen steg tveksamt in på museet. I entréhallen stod en polis och pratade med museiguident, som upprört förklarade:

”Alla gamla filmrullar har stulits! Tjuven tog dem från lådan därborta vid bakdörren medan jag höll på att bära in stolar i salongen.”

”Ska vi ta och titta på den där lådan”, föreslog polisen. Guiden och polisen försvann iväg mot bakdörren.

”Vad gör vi nu?” frågade Lisa läraren.

”Ska vi gå tillbaka till skolan?” fortsatte Lars. Läraren såg fundersam ut.

”Vi väntar ett tag. Kanske dyker filmrullarna upp ändå. Häng era jackor i garderoben och kom sedan tillbaka hit.”





I garderoben blev Anni förvånad. På hatthyllan satt en papegoja!

"Oj, titta! Undrar om den har suttit där länge?" sade Anni till Kasper.

Kasper tittade på papegojan och svarade:
"Den är säkert det enda ögonvittnet till rånet. Vad synd att den inte kan berätta om det."

Papegojan såg på barnen med sina små svarta ögon.
"Tänk om jag kan", viskade den plötsligt hest.
"Vad?" utropade Anni och Kasper "Kan du tala?"

"Vad tror du?" svarade papegojan.

"Så vem var det som tog filmrullarna?" frågade Kasper.
"En uppgift för en uppgift, ett svar för ett svar",
kraxade papegojan. "Vad betyder det?" frågade Anni.

Papegojan stirrade på Anni och svarade:
"Jag är upphovsrättspapegojan. Jag ska fråga, och ni ska svara. Om ni svarar rätt så får ni en bokstav.
Och med bokstäverna får ni reda på vem som stal rullarna."

Nästan hela klassen hade samlats kring papegojan.
Barnen sneglade på varandra.
"Okej då. Ge oss den första uppgiften!" sade Kasper.

